

# Abdij

# Parkoers



Wie dacht dat er in de Middeleeuwse Abdijen enkel in stilte gebeden werd, heeft het mis. Onder het motto “Ora et labora” werd er ook hard gewerkt. Het Geheime Genootschap wil alle kinderen van 3 tot ... jaar laten kennismaken met enkele ambachten die achter de hoge abdijsmuren werden bedreven. Soms maakten ze korte metten om al het werk gedaan te krijgen...



## Munt Slaan

We starten met het slaan van een middeleeuwse munt, zoals weleer. Een stevige tik met de hamer volstaat om een metalen schijfje om te toveren tot een waardevolle munt. Hier kan je munt uit slaan!



## Papier Scheppen

Al ooit zelf papier gemaakt? Met papierpulp en een schepraam maak je hier je eigen velletje papier. Met de hand geschept. Geen twee velletjes zijn hetzelfde.



